

## Als het uniek moet zijn



*Hil Romanesco aan het werk.*

Met de communiefeesten en ook Pasen in het vooruitzicht, wordt het voor velen stilaan tijd om hun hoofd te breken over een mooi geschenk of een decoratieve feestdis. Maar waar kan je nog terecht voor iets 'origineels' en/of 'unieks'? Hil Romanesco opende in augustus vorig jaar Atelier Steen-goed in Lier. Je kunt er terecht voor handgeschilderd servies, mozaïek en handgemaakte zilveren sieraden. Ook mensen die deze 'stiel' willen leren, kunnen er workshops volgen.

„Voor de communicantjes zijn er zilveren juweeltjes. Mensen kunnen een eigen ontwerp laten maken of met mij een ontwerp bespreken. Voor de oma en opa of meter en peter kiest men vaak gepersonaliseerd aardewerk met een handafdruk, een spreuk of persoonlijke tekst.

Met Pasen kan je de feestdis opfleuren met bijvoorbeeld eierdopjes in aardewerk. Je kan de namen van de gezinsleden erop laten schilderen of met een eigen ontwerp langskomen. Het mooie aan handgemaakt aardewerk is dat elk stuk uniek is. Hier kan je eigen creaties laten vastleggen en voor de minder goede tekenaars tracht ik hun idee te schetsen.”

### **Info: Atelier Steen-goed**

Lisperstraat 32 in Lier, tel. 0474 484559, [www.steen-goed.be](http://www.steen-goed.be)