



© Maité Thijsens

Hil Romanesco begon zo'n tien jaar geleden haar zelfgemaakte spulletjes te verkopen in een garage. De garage is ondertussen veranderd in de charmante winkel **Steengoed** in een oud herenhuis. Het enthousiasme en de goesting om van alles te maken, zijn gebleven. Hil beschildert keramieken servies. Kopjes, ontbijtborden en kommetjes worden voorzien van vrolijke kleurtjes, persoonlijke teksten en sprookjesachtige figuren. Een beetje als de kopjes met de naam van je lief erop, maar dan met veel meer smaak. Al even mooi gemaakt zijn haar zilveren juwelen en de vrolijke kinderveubels versierd met mozaïekjes.

SERVIES OP MAAT

Er is een vaste collectie, maar alles is handgemaakt en Hil kijkt ook niet op van speciale vragen en wensen, zodat je altijd naar huis gaat met een persoonlijk geschenk. Wie op zoek is naar een creatief alternatief voor een vrijgezellenfeest, kan hier ook terecht. Zo kan je met je vriendinnen een servies beschilderen (30 euro per persoon) of mozaïek leren leggen op tafels, stoeltjes en bloempotten (40 euro per persoon). De buit gaat uiteraard naar jou en je bruidegom, alvast een leuk aandenken aan vrij gezellige tijden. *(Kristin Wuyts)*

LIER

Lisperstraat 32
2500 Lier
Tel.: 0474/48.45.59
www.steen-goed.be

TYPE:

Interieur, Juwelen,
Meubelen

OPENINGSUREN:

Wo van 14u tot 18u,
do, vr en za van 10u
tot 18u. Gesloten ma,
di en zo.

BETAALKAARTEN:

American Express,
Bancontact,
MasterCard, Visa